



BENJAMIN



Liefdevol gedenken we

de Heer POL SIX

weduwnaar van Mevrouw BRIGITTA CALLENS
weduwnaar van
Mevrouw RACHEL VANDENBROUCKE

Geboren te Kortrijk op 4 mei 1905 en er god-
vruchtig overleden op 22 december 1991,
voorzien van de sacramenten der zieken.

Lid van de K.W.B. — Lid van de Eeuwige Lente.
Bestuurslid van de K.B.G.

Walter en Jenny VANFLETEREN - SIX,
en familie,

Robert en Marie-Rose DE TOLLENAERE - SIX,
en familie,

zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen ;

Zijn stiefkinderen, stiefkleinkinderen en
stiefachterkleinkinderen ;

De families SIX - VEROUGSTRAETE,

De families CALLENS - VANTOMME,

De families VANDENBROUCKE - SOENS en
D'HAENE,

danken voor uw aanwezigheid
en gebed.

Goede God en Vader,
We worden geboren om te sterven,
maar we zijn in Uw hand.
Midden de vreugde van de Kersttijd
ervaren we diepe pijn
om 't sterven van die goede man
Eens zou de Heer Jezus
dit gedurfd woord spreken :
-Ik ben de vorrijzenis en het leven ;
Wie in Mij geloofd zal leven,
ook al is hij gestorven.-
Aan dat woord houden wij vast.

Heer we danken U,
omdat we Pol mochten kennen,
een mens om van te houden.
Hij heeft hard gewerkt, met al zijn kracht,
Om al het goede dat hij gedaan heeft,
om alle pijn die hij geleden heeft,
om alle vreugde die van hem uitging,
om alle vriendschap die hij mocht ervaren,
vooral in de Senioranclub en Kaartersclub
van St Pius X en de vele andere kringen
waar hij kwam en graag gezien was,
omdat hij was : een man met een goed hart.

Heer we bidden U,
geef hem nu vrede en zaligheid.
Hij was U gelovig trouw.
Zijn hoop en liefde gingen naar U uit.
Neem hem op in uw barmhartigheid,
geef hem uw liefde voor altijd.
Dat is de oprechte wens uit het hart
van zijn kinderen en kleinkinderen,
familie, buren en zijn vele vele vrienden.
We vragen het door Christus onze Heer.