



† TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

MARIE SIX

Echtgenootte van

JULIEN KNOCKAERT

geboren te Harelbeke den 9 November 1874, en
er goderuchtig overleden den 22 Maart 1931.

FOTO OMER VERBRUGGE.

Gelijk het den Heer beliefd heeft, zoo is het geschied. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Job. 1.



O Heer, waarom zijt gij doof gebleven voor onze smeekingen? Waarom heett niets gebaat? In het midden harer dagen is de draad des levens afgesneden! Gods inzichten zijn ondoorgrondbaar! Gewillig onderwerpen wij ons aan zijn aanbiddeijken wil, doch het geheugen van hare liefde voor ons doet ons tranen storten omdat zij ons helaas ontrukkt is en be-weenen wij haar afsterven het is omdat wij gevoelen hoe groot het verlies is dat wij ondergaan.

Zij was een wakkere vrouw die acht sloeg op haar huishouden en genoeg en schiep in haar huiselijke bezigheid, zij was onvermoeibaar zoolang zij kon; zij was een deugdzame vrouw die maar leefde voor het welzijn van haren man en hare kinderen en deze met alle zorg een christelijke opvoeding wilde geven.
Prov. H. Greg.

Dierbare ECHTGENOOT, vaarwel! Het is Gods wil dat ik zoo vroegtijdig van u moet scheiden en u zoo alleen moet laten op de wereld, maar hebt goeden moed, betrouw op den Heer en Hij zal u bezorgen en helpen. Tot wederziens in den hemel, daar wacht ik u af en dan zal niets ons nog kunnen scheiden.

• Beminde KINDEREN en KLEINKINDEREN, mijne vreugde mijne voldoening, het pijn mij u te moeten verlaten, maar ik troost mij dat ik voor u mijn plicht volbracht en verlaat u met de hoop dat de zegen des Heeren over u zal nederdalen omdat gij den weg der waarheid zult bewandelen gelijk wij het u leerden. Bidt voor mij.

Geliefde Ouders, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, Ik bedank u voor uwe goedheid, weent niet om mij, het zijn Gods werken, maar bidt voor mij, voor u zal ik ook in den hemel bidden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid, 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7 j. 7 quad. afl.