





Tot troostend aandenken aan

DE HEER

MARCEL VANDORPE

Hij werd geboren te Bissegem op 10 juli 1928
en is thuis overleden op 25 mei 2000.

Echtgenoot van Denise GOESSAERT

Denise Goessaert,

zijn echtgenote,

Lucien Delbeke - Els Vandorpe,
Ann Vandorpe,

zijn kinderen,

Evy Delbeke en Chris Vanlerberghe,
Fammeke Delbeke en Pascal Glorieux,
Hanne Delbeke,

zijn kleinkinderen,

danken U om uw gebeden en blijken van deelneming.

Marcel was een idealist in zijn denken en plannen maken. Maar vaak werd de realiteit van het dagelijkse leven over het hoofd gezien.

Als mens hadden wij elk onze eigen persoonlijkheid. Wij beleefden perioden van harmonie, maar soms waren wij echte tegenpolen.

Samen waren wij man en vrouw, ouders van onze kinderen en vooral grootouders van onze kleinkinderen.

Samen droegen wij dezelfde lasten en vreugden van het dagelijkse leven in verbondenheid.

Tijdens onze kinderjaren was jij vooral zakenman.

Maar toen je op rust was werd je papa.

De laatste jaren volgde je ons van heel nabij. Met een milde bevestigende aandacht.

Je toonde ons heel duidelijk dat het goed was.

“OPA”

Is voor mij een mooi woord.

De “O”

Van open

De “PA”

Van toch een beetje papa

“Twee handen op één buik”

Dat werd er van ons gezegd.

Ik hou van je opa.

Ik wou dat ik het je nog een keer zeggen kon.