



*Wij hadden jou
zo graag in ons midden.*



Aandenken aan

De Heer Marcel MINJAUW

weduwnaar van Denise SIX
geboren te Harelbeke op 24 juli 1926
overleden te Kortrijk op 30 augustus 1997

Beste Pa,
Je bent ons plots ontnomen,
je bent niet meer onder ons.
Je kinderen die u zo dierbaar waren,
kunnen de wonde moeilijk helen!
Sterkte halen we nu, omdat we nu pas
beseffen hoe sterk U zich hield pa,
in de harde strijd om te leven en te overleven!
Je was een goede vader en echtgenoot.
Moeder stierf ook zo plots en dat was jouw
wonde die nooit geneesde, sterker dan uw
liefde voor je vrouw en kinderen kan zich
niemand een dieper geluk wensen.
God waarom doet sterven zoveel pijn,
waarom blijven we met lege handen over?

Sterk ons voor het verlies,
Pa was een goed en gelovig mens
met veel vrienden.
Graag praatte hij met een pintje en
een kaartje over zijn geliefde sport,
de voetbal.
Toch hield hij ook van rust en stilte
in zijn leven, wat we hem ook gunden.
Uw geliefde hond was een stille steun
en toeverlaat in uw moeilijke dagen!
Daarom leggen wij dezelfde rust
en stilte nu in de handen van God,
waar ieder mens uiteindelijk thuishoort.
God, met pijn in ons hart geven we
U vader zoals we ook moeder gaven
en we geloven in Uw eeuwige rust en glorie.
Schenk ons de kinderen, familie en vrienden
hoop op ons eigen leven en de toekomst.
Pas dan kunnen we verder, hoe moeilijk
het ook is.

Uw kinderen.

Sylvain en Katrien MINJAUW - VANFLETEREN
Frank en Caroline MINJAUW - VANSTEENKISTE
Magali CASIER
Koen en Mireille VANDOUSSELAERE - MINJAUW
zijn kinderen

De families MINJAUW - DEMEYERE
SIX - MASSELUS

danken U voor de blijken van deelneming.