



PD. IN ITALY



RVN - 116

+
BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

JULIA-MARIA KNOCKAERT

Weduwe van Heer Georges-Alois OSTYN

geboren te Harelbeke op 30 november 1900 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 19 november
1964, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken.

Deze dag is een dag van rouw. Er is altijd loed
als moeder heengaat. Maar zij was er nog nodig
als de band die de kinderen samenhoudt, als middel-
punt rond wie alles draaide. Zij hield zo van haar
kinderen, haar hart was een waar moederhart en
die er de liefde van mocht ondervinden, weet best
wat ze voortaan zullen moeten missen.

Maar deze dag is ook een dag van hoop. Met vu-
righeid van gebeden zullen wij haar menselijke
krankheden dekken, wijl wij fier en dankbaar mogen
opkijken naar dit voorbeeldig moederleven dat vol
verdienste straalt voor God die haar zal berechten.
Haar vlijt in het huiselijk werk, haar rechtgeardheid
haar goedheid en godsvrucht, wettigen onze hoop
dat God haar reeds beloond heeft met de eeuwige
zaligheid.

Haar lijden is nu veranderd in verblijden, want
bij de Heer is rust en vrede.

Dierbare KINDEREN en KLEINKINDEREN, hebt dank
voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen en uw
verlangen mij te helpen en te troosten. Blijft in-
dachtig wat ik voor u heb gedaan. Blijft in harte-
lijke familiegeest verenigd en weest een steun voor
elkaar. Vergeet mij en vader niet in uw gebeden.

Dierbare FAMILIELEDEN en VRIENDEN, hebt dank
allen die goed waart voor mij. Bidt voor mij opdat
de Heer mij genadig weze.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

+

Heer en Vrouw Pierre Ostyn-Coppens en zoon,
Heer en Vrouw Julien Ostyn-Voet en kinders,
Heer en Vrouw Achiel Vangheluwe-Ostyn en kinders,
Heer en Vrouw Alberic Boonaert-Ostyn en kinders,
Heer Albert Ostyn,
haar kinders en kleinkinders ;
De familien Knockaert-Six en
Ostyn-Verscheure,

danken om uw gebeden
en blijken van kristene deelneming.

Drukk. R. Van Kersschaever. Harelbeke