

D. B. 401

## Heer JOSEPH SIX

echtgenoot van Mevrouw Martha MALFAIT

geboren te Kortrijk op 10 januari 1896 en er godvruchtig overleden op 27 juni 1969, voorzien van de laatste Heilige Gerechten.

Een rusteloos hart is moeizaam stilgevallen om voor eeuwig te rusten.

Deze actieve man die er nog steeds de grootste voldoening in vond zich te kunnen nuttig maken, stond plots voor de eindfase van zijn leven. Bewust, doch lijdzaam en gelaten, heeft hij zijn lot aanvaard.

Gesproten uit een groot kristelijk gezin heeft de overledene nooit de weg van het geloof verlaten. Eenvoudig maar zeer oprecht heeft hij zijn God gediend.

Moedig en levenslustig overwon hij elke beproeving.

Rechtschapenheid, toewijding, naarstigheid en bekommering om zijn naastbestaanden vormden zijn gedragslijn doorheen gans zijn leven.

Het is pijnlijk een zo trouw echtgenoot en goede vader te verliezen.

Dierbare echtgenote, we hebben samen wel en wee gedeeld. Ik dank U voor alles. Wees niet troosteloos; reken op onze kinderen en kleinkinderen en op hun genegenheid die we altijd zo op prijs hebben gesteld. Bid voor mij,



nog een tijdje op uw levensweg gevolgd. Wie kon, helaas, vermoeden dat mijn einde zo nabij was. Beloof me de goede verstandhouding in onze familie in ere te houden en laat mij in uw herinnering voortleven.

Beste familieleden en vrienden, uw belangstelling voor mij in mijn laatste dagen heeft mij troost en sterkte gebracht. Ik dank U allen. Denkt aan mij in uw gebeden.

Mevrouw Joseph Six-Malfait, *zijn echtgenote,*

Heer en Mevrouw Werner Six-Hubert,

Heer en Mevrouw Georges Vanderbeke-Six,

*zijn kinderen,*

Heer Freddy Six,

Heer Hendrik Six,

Juffrouw Jeannine Vanderbeke en verloofde

Heer Freddy Poulain,

Heer Hans Vanderbeke,

*zijn kleinkinderen,*

De families Six-Verougstraete en Malfait-D'Huyvetter,

danken U voor uw gewaardeerde deelneming.

Drukkerij Nys-Carbonez, Kortrijk  
Begr. J. Dufromont, Kuurne