



Carlo Dolci pinxit

RVN 609



† TOT VROOM AANDENKEN

van Vrouw

IRMA-CLARA DELOOF

weduwe van

ALBERT SIX en van RICHARD VANROBAYS

geboren te Beveren-Leie de 1 Mei 1879 en er godvruchtig overleden de 23 Augustus 1952
voorzien van de laatste Heilige Sakramenten.

Zij is heengegaan, de eenvoudige vrouw; rustig en vreedzaam was haar afsterven gelijk haar leven was. Wij treuren om haar heengaan doch zijn niet zonder troost, want wij weten dat moeder na volbrachte levenstaak uit Gods handen de kroon der eeuwigheid mocht ontvangen.

Moeder was een godvrezende vrouw, en niemand wist van haar enig kwaad. Zij was een sterke moedige en werkzame vrouw die men als voorbeeld der kristene moeders kan stellen. Zij was de vreugde en de steun van haar man wiens leven zij met blijheid vervulde. Bezorgde en offervaardige moeder die alleen leefde voor het geluk harer kinderen, maar bovenal was zij godsdienstig naar de oude stempel. Van daar haalde zij de kracht om zulk schoon leven te bouwen.

In de beproevingen van dit leven wou zij nooit klagen maar alles wilde ze dragen en offerde ze blijmoedig aan God in de hoop er eeuwig loon voor te krijgen.

Naarmate haar ogen zich sloten voor de schoonheid van deze wereld, openden de ogen van haar ziel zich om Gods eeuwige schoonheid te aanschouwen. Wat een geluk voor moeder, wat een troost voor ons!

Duurbare **Kinderen en Kleinkinderen**, gij waart mijn vreugde en mijn hoop, dient God met liefde en getrouwheid, spiegelt u in het beeld van uw moeder, en ge zult de schat bezitten die mijn leven gelukkig maakte. Dank om uw genegenheid en zorgen, gij vooral Maria die voor mij een Engelbewaarder, het licht van mijn ogen waart, heb duizend maal dank en ver-

geet niet, «Wie goed doet, goed ontmoet».

Duurbare **Familie en Vrienden**, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

A. Nolf, Beveren-Leie.

Heer en Vrouw Marcel VANHOVE-SIX,
De Familiën DELOOF, SIX, VANROBAYS.

DANKEN U voor de blijken van deelneming en gebeden.

