



"God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken wiens zoetigheid
niet bedriegelijk is" St. Aug.

† GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL
VAN MIJNHEER

GEORGES SIX

echtgenoot van Mevrouw Maria MASSELUS,
geboren te Harelbeke den 25 Maart 1904 en godvruchtig
overleden te Kortrijk, den 25 November 1946, gesterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De dierbare overledene was een rechtzinnige en god-
vreezende man, werkzaam en bezorgd, eerlijk en oprecht
in handel en wandel.

Als trouwe echtgenoot en goede vader is hij jarenlang
de vreugde geweest van zijn familie, - hij hield niet van
uiterlijk vertoon maar was in de ziel een diep-geloovige
en dankbare man. Geen wonder dat alwie hem kende,
hem ook beminde en eerde.

Een slepende ziekte heeft zijn gestel ondermijnd en hield
hem maandenlang op het ziekbed gekluisterd. Die harde
beproeving deed hem nog meer op God betrouwen en nu
hij het hoogste offer van zijn leven heeft gebracht zal de
Heer hem genadig wezen.

Dierbare echtgenoot, het scheiden valt u ongetwijfeld
zwaar, omdat wij elkander zoo goed begrepen! Zoek
sterkte in uw geloof, want eenmaal zijn wij voor goed
bij God vereenigd. Duizendmaal dank om uwe groote
liefde en grenzeloze zorgen.

En gij, beminde Denise, vergeet nooit uw vader die U
zoo geren zag. Blijf de vreugde en de troost van uw
moeder en bid voor mij!

Goede familieleden en bloedverwanten, die mij allen zoo
genegen waart, vaartwel! Moge de Heer U loonen om
uwe toewijding.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!

Mevrouw Georges SIX, geboren Maria MASSELUS;
Mejuffer Denise SIX;
Mijnheer en Mevrouw Joseph MASSELUS-ISENBAERT;
De familiën SIX, MASSELUS, ISENBAERT en VERVAECKE,

*danken U van harte voor Uw
rouwbetuigingen en gebeden.*

