



RVN 620

O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijn knieën in Uw tegenwoordigheid, ik bid en smeeek U met de grootste vurigheid van mijn geest, dat Gij U gewaardigt in mijn hart te drukken levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijn zonden en een zeer vaste wil om mij te beteren, terwijl ik met grote aandoening en droefheid bij mij zelf overweeg en in de geest aanschouw uw vijf wonden, hebbend voor ogen hetgeen de profet David reeds in uw mond plaatste over U zelf, o goede Jezus: "ZIJ HEBBEN MIJN HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJN BEENDEREN GETELD".

(Volle aflat)

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL - ACHIEL MALFAIT

**Weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw
Bertha VANHEE en Echtgenoot van Mevrouw
Alice COUCKE**

Geboren te Geluwe op 7 maart 1896 en godvruchtig
overleden te Harelbeke op 18 januari 1959 bediend
met de laatste H. Sacramenten
Z. A. B. 1914-1918

De tijd om God te zoeken, is dit leven,
de tijd om Hem te vinden, is de dood;
de tijd om Hem te bezitten, is de eeuwigheid.

Franc. Sales

De tijd om God te zoeken, is dit leven :
Laten we een dankbaar gebruik maken van de tijd die
God ons geeft. Hij maakt het ons gemakkelijk, Hij komt
ons tegemoet in de dagdagelijkse dingen. Wij krijgen
van Hem het leven, het licht en de zon. Wij kunnen
Hem bewonderen, Hem danken om het schone, het goede.
Soms ook komt Hij ons meer nabij in het lijden.
Moest ook de Heer niet lijden en zo z'n Heerlijkheid
binnengaan ?

De tijd om hem te vinden is de dood :
God heeft zijn tijd, Hij kan wachten. Maar eens komt
de dag waarop wij of we 't willen of niet, Hemzelf tege-
moet treden op het ogenblik van de overgang van dit
leven naar de dood. O Zaligheid, als God ons de kans
geeft Hem te roepen bij ons sterfbed, ons berouw te kun-
nen uitdrukken om de vele verloren ogenblikken van
ons leven. O, de kans krijgen in die laatste stonden Gods
goedheid aan te voelen, van de Barmhartige Vader die
Zijn Zoon vindt, hem vergeeft en opneemt in Zijn liefde
dan komt :

De tijd om hem te bezitten, is de eeuwigheid. O groot,
o onuitputtelijk moet wel dit bezit zijn, dat daar een
eeuwigheid op volgt. O Heer, zo kort is dit leven om U
te zoeken, zo schoon de ogenblikken om U te vinden,
maar geef ons Uw genade deze tijd te waarderen. Geef
ons de kracht die te gebruiken. Onze verzorgde zondags-
mis waar Gij Heer, recht op hebben zal 't beste middel
zijn om U te zoeken en te vinden.

Dierbare Echtgenote, in liefde hebben we samen ge-
leefd. Nu ben ik van u heengegaan naar een andere
wereld. Zet uw liefde voor mij voort in vurig gebed, dat
ons beiden nader bij elkaar en bij God brengt.

Dierbare Familie, moge mijn dood voor allen een ern-
stige waarschuwing zijn tot dieper christelijk leven en
beleeft geloofsovertuiging, want sterven is voor God
verschijnen en reenschap geven. Wilt ook gij vurig
voor mij bidden.

Mevrouw Emiel MALFAIT-COUCKE
Heer en Vrouw Arthur VANOVERBEKE-SIX en kind
De familiën MALFAIT-VANHEE-COUCKE-SIX,
VANHOUTTEGHEM en DECAVELE.

**danken U voor uw gebeden
en gewaardeerde deelname.**



RVN 676

