

alles
is
vergan-
kelijk
behalve
god
te
dienen





Ter herinnering aan de dag waarop wij
samen hebben gebeden voor de zielerust van

MEVROUW

Emelie-Leontine DEVOS

weduwe van

Heer GEORGES-FLORIMOND SIX

geboren te Harelbeke op 14 januari 1890 en er
godvruchtig overleden op 6 februari 1971, gesterkt
door het H. Sakrament van de zieken.

Zij had het geluk van een schone «oude dag» bij
haar kinderen te kunnen doorbrengen. Gelukkig met
de glimlach op het gelaat zat zij in haar rustig
hoekje het groeiend licht van iedere dag met dank
te begroeten.

Haar rozenhoedje lag niet ver van haar op het
vensterbankje. Zij vulde haar dagen met blijde her-
inneringen aan dit leven en kon nog blij medeleven
met alle vreugden van dit leven. Ook zij heeft haar
kruisjes moeten dragen. Haar gelovig vertrouwen in
de Heer en het beloofde eeuwig Leven gaf haar de
moed om eenvoudig alle leed te dragen. Ieder bezoek
was voor haar een geluksmoment: een ontmoeting
met het leven, waarin zij als gelukkige oude vrouw
nog graag meeleeftde.

Rustig is zij ook de laatste avond naar bed
gegaan na een laatste groet aan haar dierbaren.
Zonder pijn is plots haar hart stilgevallen en met
een zachte blik op haar kinderen en familie is zij
gestorven. Een kindje vroeg vol verwondering:
«waarom meter nu niets meer zei?!...»

Laten wij nu God danken voor de eenvoudige
goedheid van deze moeder en voor alles waarin zij
groot geweest is. Wij bidden in groot geloof dat
zij nu moge opgenomen worden in het Rijk van de
Vader, in genade, vergiffenis en vrede.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en familie, ik was een gelukkige moeder
onder u. Duizendmaal dank voor uw goedheid, uw
zorgen en medeleven met mij. Vergeet mij niet
wanneer u nu in mijn verlaten hoekje gaat zitten
en blijft trouw in uw geloof, gebedsleven en familie-
verbondenheid.

Goede burens en vrienden, dank u voor uw goede
vriendschap en bezoeken. Bid nu eens voor mij.



Heer en Mevrouw Albert Six-Decaluwé,
haar kinderen;

Heer en Mevrouw Willy Desmet-Six,
Heer en Mevrouw Jean-Pierre Wielfaert-Six en kind,
Jonge Heer Eddy Six,
haar kleinkinderen en achterkleinkind;
De familiën Devos-Six.

Uw aanwezigheid en gebed zijn de beste troost
voor de familie, waarvoor zij danken.