





Dit weze U een  
dankbare herinnering aan

DE HEER  
**Christiaan HOSTENS**

zoon van wijlen Gustaaf en Irma SIX

geboren te Harelbeke op 12 februari 1948  
en godvruchtig overleden te Beernem op 1 juli 1997,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten der Zieken.

---

Door de tranen van dit uur  
sluipt de glimlach der herinnering,  
de fijne uren met Christiaan,  
die stem, die ogen en dat hart,  
dat hart vooral, lieve herinnering.

Christiaan,

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van jou. Je was zo bijzonder voor elk van ons.

Je eigen taaltje, je eigen woorden en gebaren, je ceremonieel bij het ochtendtoilet, alles was zo herkenbaar.

Je bracht vreugde in ons midden. Je kleine deugnietstreken, ze zijn je alle vergeven.

We zouden je graag nog eens een bad laten nemen omdat je dat toch zo leuk vond. Het kan nu plots niet meer.

In ons hart zullen we steeds een apart plaatsje voor jou bewaren. We geven je met genoeg een boterham met "stropie" mee.

Vaarwel.

De families HOSTENS en SIX  
danken U voor uw gebed en medeleven n de rouw