

INRI

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

CELINA-MARIA DE MEYERE

Echtgenote van Heer JOZEF SIX

geboren te Harelbeke, op 18 mei 1890 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Kortrijk, op 26 juli 1965, voorzien van de Sakramenten der zieken en stervenden.

Moeder is veel te haastig heengegaan. We hebben niet eens afscheid kunnen nemen en we hebben haar niet kunnen danken voor het vele dat we van haar ontvingen. Van een moeder krijgen de kinderen zo veel op deze wereld.

Als we vandaag moeder begraven dan zijn we er diep van bewust dat we veel verloren hebben. Ze was een in-goede vrouw met een zorgende kommer voor haar kinderen en kleinkinderen. We zullen dat beeld van moeder in ons leven nooit vergeten. Voor dat gezin heeft ze niets gespaard... niets was haar te veel als het maar voor haar kinderen was. Geen werk was voor haar te hard of te zwaar : steeds deed ze het met liefde en genegenheid. Vandaag denken we aan haar godsvrucht en diep geloof. Daarin vond ze de kracht om alles te dragen. We hebben een heilige moeder verloren.

We weten en geloven dat moeder nu voor eeuwig gelukkig is en de beloning ontvangt voor haar verdienstelijk leven op deze wereld.

BESTE MAN : ik dank U voor de jaren lange trouwe liefde. We waren gelukkig omdat we veel van mekaar hielden en omdat we leefden voor ons gezin. Zoek Uw steun in een veelvuldig gebed. Later zullen we weer voor altijd samen zijn.

BESTE KINDEREN : vergeet Uw moeder niet. Zorg goed voor vader en wees goed voor me-

kaar. Blijf trouw aan het christelijke geloof dat in mijn leven een diepe troost was. Vergeet me niet in uw gebeden. Van hierboven zorg ik verder voor U allen en Uw gezinnen.

BESTE KLEINKINDEREN en FAMILIE : tot weerziens !

Heer Jozef Six, haar echtgenoot;  
Heer en Mevrouw Gustaaf Hostens-Six,  
Heer en Mevrouw Gerard Six-Lagage,  
Heer en Mevrouw Maurice Six-Deruyck,

haar kinders,

Jongheer Christian Hostens,

Heer en Mevrouw Noël Bauwens-Six,

Jongheren Johan en Hans Six,

haar kleinkinders ;

De Families Demeyere-Teirlinck en Six-Vervaecke.

danken U voor Uw gebeden  
en gewaardeerde deelname.