



O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS  
aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid  
en smeeK U uit het vurigste mijner. ziel van in mijn  
hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde  
te printen alsook een waar leedwezen over mijne  
zonden en het vast voornemen van mij te beteren :  
terzelfdertijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe  
aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden,  
terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus,  
hetgeen U reeds de profeet David van U zelve deed  
zeggen : " Zij hebben mijne handen en voeten door-  
boord en al mijne beenderen geteld. " *Volle aflat.*

Heer, dat uw wil geschiede en niet de onze. Marc.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

**Casimir Six**

Echtgenoot van

**ALICE COUCKE**

geboren te Harelbeke, 2 October 1886 en er haastig  
overleden 20 September 1937.

---

Wat is het leven broos en zijne vreugden kortston-  
dig ! De dood beheerscht alles en zonder keus of wet,  
maait hij goeden en kwaden, jonge menschen en lieden  
van rijpen ouderdom. H. Franc. v. Sales.

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en niet  
wacht tot op het laatste uur, om Hem wel te dienen ;  
bij God zal hij troost en sterkte vinden, en in zijne ver-  
wachtingen niet teleurgesteld worden. — Deze man was  
eenvoudig en immer wel tevreden, bezorgd en beslaafd  
voor zijn huisgezin, werkend en ijverend meer dan zijn  
krachten het vermochten.

Bemide ECHTGENOOTE en KIND, weest kloek-  
moedig en tracht door uw geduld den last van deze  
scheiding verdienstelijk te maken voor den hemel. Ik  
dank u voor uwe genegenheid en goede zorgen. Tot we-  
derziens bij den Heer.

Bemide BLOEDVERWANTEN en VRIENDEN, ge-  
denkt mij in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Druk. G. Vandebuerie-Libeer, Harelbeke.