



WIE
IN MIJ
GELOOFT
ZAL
LEVEN
IN
EEUWIGHEID.

+

Ter herinnering aan de dag waarop wij samen hebben gebeden voor de zielerust van

de HEER ARTHUR SIX

weduwnaar van

Mevrouw Eulalie Loosvelt

geboren te Harelbeke, op 19 februari 1887, en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 18 september 1971, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Oud worden is stil worden. De dood dekt ons leven in de volledige stilte toe. Familieleden en vrienden blijven nog stilletjes wat napraten over de ouderdom of ziekte. Gelovigen vouwen de handen in gebed en bidden voor de overledene. Want alléén dit blijft over: zijn voortleven over de dood heen bij de Vader. Daar worden wij allen eens opgewacht.

Laten wij dan bidden :

Heer God, Gij gunt ons
het licht van onze ogen,
Gij hebt onze geboorte gewild,
niet voor het duister
hebt Gij ons gemaakt,
niet voor de dood,
maar om te leven naar U toe
van ganser harte.
Maar wees dan ook barmhartig
en neem ons bij de hand
keer ons ten goede, ten leven

vandaag en in eeuwigheid.

God

geef Uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan deze overledene.

Dierbare **familieleden**, dank voor alles waarin U goed geweest zijt voor mij: voor uw bezoeken en troost. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Goede **vrienden**, bedenk mij eens in uw dagelijks gebed en leef met een groot vertrouwen in God en de medemenssen.

Goede **zusters en personeel** van «Het Rustoord», dank voor uw goede zorgen: Uw geduld en opbeurende woorden. Bid voor mij.

+

**Uw aanwezigheid en gebed zijn de beste
troost voor de familie,
waarvoor zij danken.**