



SCHOON
ZAL
ONS
EEUWIG
WEERZIEN
ZIJN

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van
Heer

Arthur - Robert VANOVERBEKE

echtgenoot van Mevrouw Julienne SIX

geboren te Harelbeke op 29 november 1907
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 1 maart 1983,
voorzien van de laatste H. Gerechten.

—
Alle goedheid, alle genegenheid
bouwt Eeuwigheid.

In de duisternis van ziekte en lijden, levend tussen hoop en wanhoop, zoekt een mens naar een pinkelend licht, naar een houvast. De mens zoekt naar een antwoord op al dat lijden en roept naar God die zelf de weg van het lijden is gegaan. Zo heeft Arthur, in verbondenheid met de lijdende Heer, zijn kruisweg gegaan. Mocht hij nu ook met de Heer delen in zijn Heerlijkheid.

Wat heeft Arthur geleden die vele, vele jaren dat hij niet meer werken kon. Al dat lichaamlijk lijden werkte op zijn gemoed. Maar hoe pijnlijk een dag ook was, zijn karakter en vooral zijn vrouw deden hem geloven dat de volgende dag misschien beter zou zijn. Moedig en zonder veel klagen droeg hij zijn splende ziekte.

Hij die zoveel vreugde had beleefd aan zijn werk, aan het hout dat hij kunstvol kon omtoveren tot meesterstukjes, hij die aan Gods scheppingswerk had mogen schaven en polieren, hij moest nu zelf met lede ogen en zieke handen toezien hoe anderen hem vooruit moesten helpen. Arthur had dan ook veel vertrouwen in de anderen, in dé Andere : in God. Hij bad en moedigde anderen aan vol te houden in het gebed. Hoe dikwijls werd er niet een kaarsje ontstoken ? Arthur is opgebrand als die witte kaars. Hij staat nu voor zijn Schepper : recht en zuiver als een brandende

fakkel. De louteringsweg van het lijden is nu voor goed voorbij, zijn " vasten " is gedaan, nu wacht hem de glans der Verrijzenis. Nu mag hij voor eeuwig Pasen vieren bij de Heer.

Mijn beste Julienne, wij hebben samen gewerkt aan ons leven. We waren gelukkig met wat we hadden. Je begreep me volkomen zonder dat ik iets moest zeggen of vragen. In mijn laatste levensmaanden heb je mij bijna op een bovenmenselijke manier geholpen en liefgehad. Je hebt alles gedaan wat je kon om mij te helpen. Het heeft niet mogen baten. Gods H. Wil geschiede. Zoek nu troost en steun bij onze goede kinderen. Dank je wel en bid voor mij. Tot weerziens in het Eeuwig Geluk.

Mijn goede kinderen en kleine hartedief. Je was me zo dierbaar. Pèpè Tuur is nu naar de Hemel. Ik zal voor je blijven zorgen. Blijft goed voor elkaar en tot weerziens. Het beste dat je voor mij nog kunt doen is een goed gebed !

St.-Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

—
Mevrouw Julienne SIX, zijn echtgenote ;

Ronny en Mia VANOVERBEKE - VANDEPUTTE

en dochtertje Tine,

Mevrouw zijn kinderen en kleinkind ;

(Casimir SIX †) (Emiel MALFAIT †) - COUCKE,

zijn schoonmoeder ;

De families VANOVERBEKE - MASUREEL
en SIX - COUCKE,

betuigen U hun oprechte dank
om uw medeleven en gebeden.

Balseming - Fun. pvba Vercruysee - Tel 71 23 77
Typo - Offset pvba Vandebuerie - Tel. 71 17 23