

## *Franciscus Fidelus SIX (8) en de paarden na de Slag van Waterloo (1815)*

AFB. 8F

*Napoleon lijdt een verpletterende nederlaag op de hoogte van Mont-saint-Jean, te Waterloo.*



Verhalen leiden soms een hardnekkig bestaan en groeien vaak uit tot mythen. Zo ook de "historie" van Franciscus Fidelus SIX, die gouden zaken zou gedaan hebben na de Slag van Waterloo, waar het lot van Keizer Napoleon bezegeld werd. De schrandere herbergier had het voor mekaar gekregen, dadelijk na Waterloo, met de Engelse overwinnaars een handeltje in paarden op te zetten, paarden namelijk van het verslagen Franse leger. Hierbij zou hij kunnen rekenen hebben op een Engelse "lange arm", deze van Alexander CROOKSHANKS, zijn aangetrouwde oom. CROOKSHANKS was, volgens zijn huwelijksakte, afkomstig uit Doornik. Hij was in 1780 te Moorsele gehuwd met Francisca Rosalia SIX, geboren te Moorsele op 20.06.1760. Zij was de zuster van Franciscus' vader.

Waarschijnlijk was die oom Alexander met zijn welluidende Engelse naam een nazaat van de Britten, die 70 jaar vroeger te Doornik en omgeving betrokken waren bij een oorlog tegen de Fransen, de Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-48).<sup>4</sup>

We vonden inderdaad in het Rijksarchief te Doornik in het speciaal register 141 van de Paroisse Sainte Marie-Madeleine (doopregister der kinderen van militairen uit het Doornikse garnizoen) de doopakte van Joannes Alexander Joseph "Cruckshanks", geboren op de laatste dag van het jaar 1755, wettige zoon van Joannes, "ducis inferiori legione major-general Bunk" (vertaald uit het Latijn: bevelhebber van mindere rang in het legioen van Majoor-Generaal Bunk) en van Maria Francisca Nicolson. De integrale akte is te vinden op p.59<sup>3</sup>.

4 11.05.1745, Slag van Fontenoy bij Doornik, De Fransen onder leiding van Maurits van Saksen behalen overwinning op de Verbondenen (Engelsen, Nederlanders, Oostenrijkers).  
22.05.1745, de Fransen verjagen de "Verbondenen" uit Doornik.