



O God, die zoo vurig begeert de zonden te vergeven en de menschen zalig te maken, wij vragen van uwe Goedheid, door de voorspraak der H. Maria altijd Maagd, en van al de Heiligen dat onze medebroeders, bloedverwanten en weldoeners die deze wereld verlaten hebben, tot het eeuwig geluk des hemels zouden mogen geraken. Mijn Jezus, barmhartigheid.

*(100 dagen afl.)*

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

**LEONARD SIX**

weduwnaar van

**MARIE VERVAEKE**

geboren te Harelbeke, den 8 September 1849 en er godvuchtig overleden den 22 Februari 1939, versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Een gezegende ouderdom is eene voorkroon des Hemels.

Zalig is de mensch, die de beproevingen verduelig lijdt want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen. Hij was waarlijk goed, vol zachtmoedigheid en geregeld in zijn zeden. Hij verachtte niemand en bracht nooit den evennaaste eenig kwaad toe. Hij was een trouwe, minzame echtgenoot en heeft met edelmoedigheid en vaderlijke bezorgdheid zijn talrijke kinders vroom, deugdzaam en godvuchtig opgebracht.

Gerustheid der ziel in de uur des doods, is dikwijls de eerste belooning van den rechtvaardige. De dood dien hij zag naderen, verschrikte hem niet, doch hij aanvaardde hem met volle onderwerping aan den wil van God.

Teergeliefde KINDEREN die mij zoo lang en zoo goed verzorgd hebt, ik dank u allen voor uw genegenheid en alles wat gij voor mij gedaan hebt. Leeft op zulke wijze dat we elkander in den hemel mogen wederzien om nooit meer gescheiden te worden: bidt voor mijn ziel en blijft trouw aan mij denken.

Beminde ZUSTER, BLOEDVERWANTEN en VRIENDEN, die mij allen dierbaar waart, blijft mij ook genegen na mijn dood door mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. & 7 x 40 d. a.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quad.

Druk. Rob. Van Kersschaever-Naessens, Harelbeke