





In de vreugde van de Heer leve nu voort

DE HEER

Jozef - Julien SIX

weduwnaar van Mevrouw Celina DEMEYER

geboren te Harelbeke op 11 augustus 1889 en
godvruchtig overleden te Kortrijk op 5 maart 1974,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wie kende er Jozef niet? Hij was een vriendelijke man, die hield van gezelligheid en kameradschap. In de rook van zijn stenen pijpje vertelde hij zo graag over het oude Harelbeke. Hij hield van vrolijke mensen en zelf bleef hij altijd hoopvol in zijn handicap en ziekzijn. We waren vertrouwd met zijn plaats vooraan bij de deur, vroeger in de herberg en de laatste jaren in de zetel in de woonkamer. Onder de zijnen, in zijn buurt, bij zijn mensen voelde hij zich gelukkig thuis.

Voor hem was het een feest wanneer hij de Heer zelf in de communie aan huis mocht ontvangen. Zijn geloof was eenvoudig en diep. Ook daarin was hij persoonlijk. Hij schaamde zich niet voor anderen zijn rozenkrans te bidden. Zijn geloof beleefde hij zoals zijn leven en ziekte: persoonlijk in eenvoud.

In deze maand, toegewijd aan zijn patroon-heilige, is hij 'n zachte dood ingegaan. Laten wij God danken voor alle goedheid en eenvoud die van deze man is uitgegaan. Bidden wij dat hij nu voor altijd moge gelukkig zijn in het Vaderhuis, waar wij allen eens hopen samen te zijn in een blij weerzien voor altijd.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank voor Uw grote genegenheid. Dank vooral aan U, die zovele jaren voor

mij hebt gezorgd. Voor velen zijt U een voorbeeld geweest van echt christelijke goedheid in Uw blijvende zorg voor mij dag en nacht. Bid voor mij en zorg verder voor mekaar.

Beste familie, buren en vrienden, dank voor Uw bezoeken, vriendschap en gebeden. Wees verder goed en een steun voor zieken en bejaarden.

Goede Zusters en verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, dank voor Uw goede zorgen en dienstbetoon.

Heer en Mevrouw Gustaaf Hostens-Six,
Heer en Mevrouw Gerard Six-Lagage,
Heer en Mevrouw Maurice Six-Deruyck,
zijn kinderen ;

Jongeheer Christian Hostens,
Heer en Mevrouw Noël Bauwens-Six,
Jongeheren Johan en Hans Six,
zijn kleinkinderen ;

Jongejuffers Marijke en Kateleen Bauwens,
zijn achterkleinkinderen ;

De families Six-Vervaecke,
De families Demeyere-Teirlinck.

Uw aanwezigheid en gebed zijn de beste troost voor de familie, waarvoor zij U dankt.

Begr. Ond. V. Vercruyssen en Zn. Druk. DRU-HA