



H. GRAF

Wie
mijn vlees eet
en mijn bloed drinkt
heeft het ewig leven
en ik zal hem opwek-
ken op de jongste dag.



† Heer Jezus

Wij bidden U in deze uitvaartmis
tot zielelafenis van Mevrouw

MARIA - ELISABETH SOENS

weduwe van Heer

Cyriel-Aloïs Deruyck

*geboren te Ooigem de 14 juli 1879, en godvruchtig
overleden te Bavikhove de 27 februari 1961.*

Zij werd gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten
en begunstigd met de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van al de broederschappen der parochie en K.A.V.

Een schoon leven is stil gevallen, een schone ziel ten
hemel gevaren.

«Zij heeft in eer en deugdzaamheid geleefd en is in eer
en deugdzaamheid gestorven ons achterlatende, tot een
kristelijke erfenisse, het voorbeeld en de lessen van haar
kristelijke en moederlijke bezorgdheid».

(G. Gezelle over zijn moeder)

Heer, we vinden maar één woord : Dank !

We danken U omdat ge ons zo een goede moeder hebt
gegeven ; we danken U om die vele jaren moederliefde.
En toch voelen we zo diep aan, dat het leven op vandaag
de diepste wonde sloeg in ons hart.

Moeder, uw leven was steeds voor ons een levend en
lichtend voorbeeld. Ons samenzijn met U was altijd be-
straald door uw onuitputtelijke goedheid, door uw oprecht
geloof en goeden omgang met uw God.

De ijdele genietingen van de wereld hebt ge nooit ge-
zocht ; thuis vond gij uw geluk in de dagelijkse zorg voor
uw vele kinderen. Nooit waart ge met rust, nooit waren
uw handen ledig. Gij hebt binst uw leven maar één iemand
vergeten : u zelve. Zo hebt gij ons geleerd te leven voor
God en de evennaaste.

En toen ziekte en ouderdom u pijnlijke, zware en ellen-
dige dagen en nachten hebben bezorgd, dan hebt ge niet
gemord, maar alles opgedragen tot meerdere eer en glorie
van God. «Dank, o Heer, voor zo een moeder».

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
ik zegen U allen en dank U voor alles wat ge voor mij
gedaan hebt. Bijzonder U dank ik, bij wie ik zulk een
mooie oude dag heb mogen slijten, en die mijn laatste
levensdagen verlicht hebt door uw voortdurende genegen-
heid en goede zorgen. Vergeet mij en vader niet in uw ge-
beden, en leeft zo dat we eens voor eeuwig en altijd el-
kaar kunnen weerzien in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Heer en Mevrouw René Deruyck - Vanelslander, kinders en
kleinkind

Mevrouw Weduwe Jeroom Deruyck-Anraed en kinders
Heer en Mevrouw Alfons Deruyck-Depla, kinders en klein-
kinders

Heer en Mevrouw Gaston Deruyck-Ostyn en kinders

Heer en Mevrouw Michel Deborchgraeve-Deruyck

Heer en Mevrouw Leon Nollet-Deruyck en kind

Heer Albert Deruyck

Heer en Mevrouw Sylvain Deruyck-Wyffels en kinders

haar kinders, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De familiën Soens-Vandorpe
Deruyck-Deschynck

*danken U voor de bliken
van christelijke deelneming.*