

## HEILIG HART VAN JEZUS,

Heb medelijden met ons.



O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS, aanzie mij, hier voor uw voeten neergeknield. Ik bid en smeeke U uit het vurigste mijner ziel in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te prenten, alsook een waar leedwezen over mijn zonden en het vast voornemen mij te beteren; terzelfdertijd aanschouw ik in mezelf met diepe aandoening en grote droefheid Uw vijf wonden, terwijl ik voor mijn ogen houd, o goede Jezus, hetgeen U reeds de profeet David van Uzelf deed zeggen: «Zij hebben mijn handen en voeten doorboord en al mijn beenderen geteld»

*Volle af'taat.*



Aan Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid en in  
uwe gebeden wordt aanbevolen

DE ZIEL VAN

# Heer Cyriel DERUYCK

echtgenoot van Vrouw

**Marie SOENS**

geboren te Ooigem, den 6 Juli 1876 en schielijk  
overleden te Bavikhove, den 10 Januari 1949

«Gij, God, gij hebt mij gepeild en kent mij. Van ver  
reeds kent Gij mijn gedachten, en al mijn wegen zijn U ver-  
trouwd. Waar zou ik Uw geest ontlopen waar Uw aan-  
schijn kunnen ontvluchten.» (Ps. 139)

« Wij bevelen den afgestorvene aan den almachtigen  
God en stellen hem in de handen van Hem, wiens schepsel  
hij is, opdat hij, nu hij de schuld der mensheid door den  
dood heeft betaald, moge terugkeren tot Zijnen Schepper,  
die hem uit het slijk der aarde gevormd heeft,, (gebeden  
der stervenden).

Het leven van de mens is broos. De dood van ieder mens  
is geschikt door Gods voorzienigheid.

Deze man heeft een lang leven van O. L. Heer gekregen.  
Het was een loutere gave van Gods goedheid. Hij had  
een schoon en groot gezin, met een goede, verdukdige  
vrouw en werkzame kinders. Gelukkig de mens die Gods  
goedheid aanvaardt en met Gods genade meewerkt.

Nu is plots de dood als spelbreker gekomen. Gedaan  
voor goed het aardse leven in het dal van tranen, nu be-  
gint eerst voor goed zijn leven langs den overkant van  
het graf, vóór den rechterstoel van God.

Uit de diepten roepe ik, Heere,

hoort, ik bidde U, naar mijn stem!

Wilt Uwe oor te mijwaard keeren,

die om bijstand biddend ben !

G. Gezelle,

**Echtgenote, kinders en kleinkinders**, ik dank u voor  
uw goedheid en zorgen. Bidt voor mij.

**Beste familieleden en vrienden**, bidt voor mij.

Mijn Jezus, Barmhartigheid !

Vrouw Cyriel DERUYCK.

Heer en Vrouw René DERUYCK-VANELSLANDER.

Heer en Vrouw Jerome DERUYCK-ANRAEDT.

Heer en Vrouw Alfons DERUYCK-DEPLA.

Heer en Vrouw Gaston DERUYCK-OSTYN.

Heer en Vrouw Michel DEBORGGHRAEVE-DERUYCK.

Heer en Vrouw Leon NOLLET-DERUYCK.

Heer Albert DERUYCK.

Heer Silvain DERUYCK.

De familiën Deruyck, Soens, Deschynck en Vandorpe.

Danken U om uw gebeden en gewaardeerde deelname